

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερμασόγειας



I Love
To Read!



Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη



READ



I Love
To Read!





**Αγαπητοί γονείς,
Λάβετε υπόψη πως, δεν
υιοθετούμε οποιεσδήποτε
εμπορικές διαφημίσεις ή άλλες
αναφορές πέραν του ενός
συγκεκριμένου συνδέσμου στη
διαφάνεια και αυτό μόνο σε
συνάρτηση με το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο του.
Παρακαλούμε, προσπεράστε
τα υπόλοιπα!**



- Πέραν από την ακρόαση/διήγηση του παραμυθιού, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το περιεχόμενο του, παίρνοντας ιδέες από την παρουσίαση 2 με θέμα τις **ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ**
- η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, συγκεκριμένα στην κατηγορία **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**.



**... ένα μικρό αφιέρωμα
στο πιο αγαπητό πρόσωπο
της ζωής μας,
στις Μαμάδες που γιορτάζουν κάθε χρόνο
τη 2^η Κυριακή του Μάη**

Τι πρέπει να κάνεις...

Για να ακούσεις το παραμύθι,

Οδήγησε το τόξο σου στο εικονίδιο ΑΚΡΟΑΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ και όταν μετατραπεί σε χέρι
πάτα κλικ στα αριστερά του ποντικιού και θα
ανοίξει ο σύνδεσμος



Παραμύθι

«Πώς γράφεται η λέξη Μητέρα;»

της Αγγελική Βαρελλά

Επιλογή παραμυθιού

Νηπιαγωγός Εύη Χαρχαντή

Τι κρίμα να είσαι μικρή και να μην ξέρεις να γράφεις!
Τι υπέροχο που είναι να τα καταφέρεις κι ας είσαι μικρή!
Πώς γράφεται τελικά η λέξη ΜΗΤΕΡΑ; Μα με πολλή αγάπη.
Πώς αλλιώς;

Η μικρή Φιλιώ θέλει να γράψει ΜΗΤΕΡΑ... προσπαθεί και με λίγη βοήθεια τα καταφέρνει. Μαθαίνει τελικά πώς γράφεται η λέξη ΜΗΤΕΡΑ: Μ από το Μέλι, Η από τον ήλιο, Τ απ' το τραγούδι, Ε από το ευχαριστώ, Ρ από το ρόδο και φυσικά Α απ' την αγάπη... Πώς αλλιώς;

ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

